

“Sfeer van Willems” een groente- en fruittuin in Wijchen

impressieverslag door Pieter Engwirda, oogstgenoot in de pluktuin in Woezik 2015

In de pluktuin “Sfeer van Willems” van Frank en Wilma Willems zijn de vier pijlers van WijchenGezond aanwezig:

“Eet Verstandig” door het duurzaam te telen van groente en klein fruit van het seizoen. Dus bijvoorbeeld witlof uit de kuil en boerenkool in de winter en niet in de zomer. Sla, komkommers in het voorjaar en de zomer. En niet te vergeten de vergeten groenten: palmkool, rammenas, groenlof, etc.

“**Verbind**” door het samenbrengen van mensen met andere oogstgenoten. Je ziet nu al dat er onderlinge contacten worden gelegd, een praatje maken, recepten uit wisselen, gewoon een praatje maken over het weer. Daarnaast zijn er ook rondleidingen van scholen en bedrijfsleven. Er ontstaat samenwerking met bedrijfsleven zoals ondernemers die producten afnemen: Happy Dish, Vrienden eetcafé, Wapen van Wijchen, Kook College van Marcel Weber, zoon Bart Willems met zijn bedrijf Desenza die bankjes maakt die op het terrein staan waar mensen kunnen gaan zitten, kunstenaars (Creapoelka uit Ravenstein) die beelden in de tuin hebben gezet.

“**Passie**”: In de contacten en gesprekken met Frank en Wilma proef je de passie die zij voor dit project hebben, hoe blij ze zijn met het onverwachte succes, maar vooral met het feit dat zij zien en merken dat er al zoveel contacten worden gelegd. Oogstgenoten zijn blij met onze tuin. Prachtig om te zien!

“**Bewegen**”: Doordat de mensen zelf oogsten gaan zij bewegen om naar de tuin te komen, met de fiets of wandelend, heerlijk door de tuin te lopen en de groente en fruit te plukken. Genietend van alles wat groeit en bloeit.

Onderwijs. De Sfeer van Willems heeft contact gehad met directeur Bart Loman van de Buizerdschool (in Noord) ivm een stukje grond dat zij bij de school hebben liggen wat ze van de gemeente mogen gebruiken. De school wil daar een groentetuintje maken en vragen de hulp van de Sfeer van Willems voor plantgoed en advies en lesgeven aan de kinderen. Helaas is dit nog steeds niet van de grond gekomen. Maar hopelijk gaan ze hier alsnog aan beginnen.

Frank en Wilma willen met het ontwerp voor een prieel in de groente-fruittuin meedoen aan de innovatieprijs van de gemeente Wijchen voor vernieuwende ideeën. Met het geld dat zij hopen te winnen met deze prijs willen zij dat prieel gaan bouwen. In dat prieel komen zitbanken en is de mogelijkheid voor het geven van workshops bijv. koken met de groenten uit de tuin, yoga, spirituele lessen (en misschien WijchenGezond Café?). Oogstgenoten kunnen daar ook contact maken, eenzame ouderen kunnen elkaar daar ontmoeten. Het moet een ontmoetingsplek worden voor iedereen!

www.sfeervanwillems.nl