



Verleiden en gedogen... ? Onzichtbare boodschappen: wat doen ze met ons?

Via al je zintuigen word je voortdurend geprikkeld en verleid door de wereld om je heen: de geur van parfum in het warenhuis, de versgebakken appeltaart bij de supermarkt, de tv- en radioreclame, de tweets en krantenkoppen, de opinieprogramma's

Om jou te verleiden worden mensen opgeleid en getraind!

Socioloog Adorno (Duitsland 1903) stelde het toen al vast: "DE MENS WORDT GELEEFD!" "Hij wil graag bedrogen worden. De overvloed aan producten en voorgekauwde meningen wordt blindelings geaccepteerd. We krijgen vanuit onze cultuur voortdurend min of meer onzichtbare boodschappen door, waarvan we ons nauwelijks bewust zijn."

Wat denk je, heeft Adorno gelijk?

We pikken het toch al lang niet meer dat eeuwige of tijdelijke waarheden ons kant en klaar worden voorgeschoteld door de kerk, de politiek, de wetenschap of het onderwijs?

Of kent onze samenleving misschien nog steeds of misschien zelfs meer verborgen verleiders waar je je niet van bewust bent?

En wat doe jij daar dan mee? Laat je je verleiden en gedooog je dat je zo benaderd wordt?

Op 24 januari willen we daar graag met je over nadenken.

Inspiratiecafé Wijchen, dinsdag 24 januari 20.00 uur

plaats: Bibliotheek Wijchen

Sprekers:

Ed Moolenaar

socioloog, met een speciale belangstelling voor vreemde culturen en de eigen cultuur
deelnemer WijchenGezond



Joop de Vette

Integral general practitioner bij de
Huisdokter in Wijchen
initiatiefnemer WijchenGezond
trainer bij centrum voor bewustwording,
ontwikkeling en gezondheid vanuit een
evolutionair, spiritueel en kosmoscentrisch
perspectief



Inspiratiecafé Wijchen: Verleiden en gedogen... ? Onzichtbare boodschappen: wat doen ze met ons? 24 januari 2017, van 20:00 tot 21:30 | de Bibliotheek Wijchen - de Vloer Kosten: € 12,50 Reserveer uw kaarten op: <http://www.bibliotheek-wijchen.nl/agenda/inspiratiecafe-wijchen-verleiden-en-gedogen-onzichtbare-bo.html>